

Jesus: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Joh 10:10

Kära vän,

Det är med stor glädje som jag skriver detta brev till er där hemma. Efter drygt en månad på plats i Kamerun kan jag redan vittna om Guds trofasta omsorg och ledning. Han har sannerligen gett oss en källa av liv och liv i överflöd som inte sinar. Från den källan kan vi alltid hämta nytt levande vatten när vår egen motivation och inspiration går på tomgång.

Den 17e augusti anlände jag till Douala flygplats här i Kamerun. Dagen därpå fick jag åka buss till huvudstaden Yaoundé där jag just nu befinner mig. Här i Yaoundé är det ungefär som svensk sommar, lite kyligare när det regnar men sen när solen tittar fram blir det riktigt varmt. Jag kommer bo här fram till den 4e oktober, för att på olika sätt förbereda mitt arbete. Förberedelserna består mest i att studera och läsa om kulturen i Kamerun, lära mig franska, pidgin-engelska (ett språk med engelska ord men annan grammatik) samt läsa om Mmen, språket som jag ska studera under de närmaste 15 månaderna.

Det har varit en stor omställning att komma till Kamerun. Maten, värmen, kulturen och språket är annorlunda. De senaste söndagarna har jag på min fritid fått förmånen att delta i så kallade Bibel Translation Sundays med CABTAL, Cameroon Association for Bible Translation and Literacy, organisationen jag jobbar med. Det är många team som åker till olika kyrkor här i Yaoundé för att inspirera kyrkorna att delta i och stödja utveckling för de minoritetsspråk som finns i Kamerun (man räknar med att det finns ca 250-300 språk). I söndags började gudstjänsten kl 07 och slutade kl 14. Det var en väldigt lång dag men blev ett tillfälle att knyta kontakt med många kristna i Kamerun som är intresserade av CABTALS arbete.

Det projekt som jag är delaktig i fokuserar på att beskriva grammatiken för Mmen språket i västra Kamerun. Det finns inga böcker än på Mmen och det är svårt att läsa Engelska



Karta över Kamerun. Den 4e oktober flyttar jag till Bamenda.



Här tillsammans med en vän.



Fufu med fisk serveras till lunch varje onsdag.

och Franska, de officiella språken i Kamerun, om man aldrig lärt sig läsa på sitt modersmål. Många människor kan inte tillgodogöra sig kunskap som finns om mänskliga rättigheter, om hur man undviker Malaria eller HIV/AIDS, eller om vikten av att dricka rent vatten. Även i kyrkan är det sällan man får höra om Jesus på sitt eget modersmål. Kunskapen finns där men den förmedlas sällan på människors modersmål, det språk som talar till människors hjärtan och som de kanske förstår bäst.

Vad som ofta händer när människor inte kan tillgodogöra sig information själva, är att de blir beroende av vad andra berättar för dem. Man lyssnar gärna men har inga verktyg för att själv kunna kontrollera det som sägs. Många människor i Kamerun ser ett samband mellan den fysiska världen och den andliga, man tror att alla sjukdomar är något slags straff från förfäder, onda eller goda gudar eller också från skaparen. Många lever därför i stor fruktan och drabbas man av någon sjukdom eller andra problem betalar man mycket pengar för att få hjälp av en medicinman.

Vi vet att fienden inte är sen med att så lögn och framhålla falska lösningar för människor, men vi vet också att Jesus har kommit för att alla ska få liv. Mångas vardag och framtid kan förvandlas genom att de får kunskap och undervisning på sitt eget modersmål. Det är min förhoppning att Mmen folket i framtiden ska kunna läsa många böcker inklusive Guds ord på sitt eget språk och få del i källan av överflödande liv. Tack för du står med i denna bön för Mmen och andra folk i Kamerun.

Med önskan om Guds rika välsignelse,

Mirjam Möller

ps. läs gärna mer om äventyret i Kamerun på min blogg: www.mirjammoller.blogspot.com

Mirjam Möller

mirjam.moller@wycliffe.org,
www.mirjammoller.blogspot.com

Folk&Språk

Sorterargatan 11, 162 50 Vällingby
08-38 55 30, info@folk.se,
www.folk.se, Plusgiro 90 07 28 -7



Här tillsammans med en kollegas familj.

Tacksägelse:

- för att resan och första veckornas introduktion har gått så bra
- för fina vänner och kollegor på CABTALs kontor i Yaoundé
- för välsignad hälsa

Böneämne:

- att Gud förbereder de människor jag kommer träffa och arbeta med i Bamenda
- att allt blir klart med boendet i Bamenda
- att Gud ger mig vishet och uthållighet att studera Franska, Pidgin-Engelska och Mmen.

